



Ter dankbare herinnering aan

FRANS ROELOF SCHURER

echtgenoot van

ANTOINETTE MARIA VROLIJK

Hij werd geboren te Smalingerland op 7 mei 1905, gesterkt door de laatste H. Sacramenten op 27 november 1980 in het De Weverziekenhuis te Heerlen overleden en op 1 december 1980 begraven op het kerkhof te Rimburch.

„Gelukkig de man die vertrouwen in God gevonden heeft.”

Lieve pa,

Wij zijn allen gelukkig dat wij jou in de eeuwige vreugde bij God weten. Jij zult voor ons allemaal onvergetelijk blijven. In ons bedroefd zijn zeggen wij je: „Dank voor alles.”

Dank voor je goede zorgen
Dank voor je grote geduld
Dank voor je goede voorbeeld en
je grote moed

Wij zullen samen blijven in deze dankbare gedachte en voor jou bidden. God geve je die rust, die je verdient en waarvan wij weten wat die zijn mag.

Voor uw medeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en grootvader zeggen wij U allen hartelijk dank.

Fam. Schurer-Vrolijk

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 18 januari 1981 om 10.15 uur in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978