



Gedenk in uw gebed

## PAUL SCHUNCKEN

echtgenoot van

Antonia Kosir

Geboren op 29 juli 1921 te Ubach over Worms.  
Gesterkt door het Sacrament van de zieken,  
is hij overleden op 9 maart 1985 in het  
ziekenhuis van Brunssum.

Zijn lichaam werd begraven op het R.K. deel  
van het kerkhof aan de Vogelzankweg te  
Ubach over Worms.

Hij is rustig door het leven gegaan. Toch vol  
aandacht en zorg voor de mensen, zijn vrouw,  
kinderen en kleinkinderen. Voor hen was niets  
hem te veel. Hij was al een tijd ziek, maar  
hij genoot van alles in de natuur: van een  
wandeling in de bossen, van zijn duiven en  
van het vissen en van het mooie dat in Gods  
schepping is te vinden.

Hij klaagde niet, ondanks de pijn. Nog tame-  
lijk onverwacht werd hij geroepen om dit  
leven, waarvan hij hield, te verlaten en te  
gaan naar de woning van God.

Een zware slag voor zijn vrouw en kinderen,  
die hem zullen missen.

Wij vertrouwen er op dat God hem voor zijn  
goedheid zal belonen met een geluk zonder  
ziekte en pijn.

Wij bidden voor hem:

Heer Jezus Christus, wij gedenken Uw dood  
en verrijzenis. Laat deze overledene, Paul,  
toe tot het eeuwig leven bij U. En moge hij  
rusten in Uw vrede.

De familie dankt U hartelijk voor Uw mede-  
leven bij het overlijden en de begrafenis van  
echtgenoot en vader.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden  
worden op zaterdag 20 april a.s. 's avonds  
om 19.00 uur in de parochiekerk van de  
H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

---

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978