



Jezus † Maria † Jozef † Johannes



Bid voor de ziel van zaliger

Alexander Schuncken

Deze trouwe soldaat is geboren te Ubach o. Worms 23-5 '23 en is gesneuveld voor God en Vaderland 1 Jan. 1947 te Padang, voorzien van de H. H. Sacramenten.

Het is schoon en eervol te sterven voor zijn land. Als iemand mij vraagt wat ik denk over het heil van een dappere, die welbewust zijn leven geeft om de eer van zijn vaderland te verdedigen en de geschonden rechtvaardigheid te wreken, dan aarzel ik niet om te antwoorden dat Christus zonder twijfel den militairen moed bekroont en dat de Christelijk aanvaarde dood den soldaat het heil van zijn ziel verzekert (Kard. Mercier)

Dierbare ouders, broers en zusjes, het is wel hard zover van huis te sterven, weet echter, dat ik plichtsgetrouw sneuvelde op mijn post, dien ik niet verliet, in dienst van God en vaderland. Bidt veel voor mij, ook gij mijn dierbare kameraden. In den hemel zullen wij elkaar wederzien.

Zoet Hart van Jezus ik vertrouw op U