



Hij wierd van God en
de menschen hemind.

Off. St. Jozef.

Il était aimé de Dieu
et des hommes.

Off. St. Joseph.

Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

De rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.
(Eccl. XLIX, 15.)

In het H. Misoffer der Priesters en de gebeden
der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van
zaliger den Heer

Jan Bernard Schrijvers,

sedert 9 Maart 1905 weduwnaar van wijlen Me.

Maria Sybilla Haenraets,

geboren te *Ubachsberg* den 18 August.
1845, gehuwd den 8 Mei 1884 en te
Heerlen (HEERLERBAAN) na een langdurig
met geduld verdragen lijden, voorzien
van de Genademiddelen der H. Kerk,
overleden den 13 Februari 1911.

De dierbare overledene was een recht-
schapen, oprecht en godvreezend man,
liefdevol echtgenoot en bezorgd vader,
die er steeds naar streefde zooveel
mogelijk het tijdelijk alsook het eeuwig
welzijn der zijnen te bevorderen.

Gelukkig, die de geboden des Heeren
heeft onderhouden; wie den Heer vreest
zal een rechtvaardig oordeel onder-
gaan. (Eccl.).

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, en
in eeuwigheid zal ik niet beschaamd
worden. (Ps. 30.).

Lieve Kinderen, doet volgens hetgeen
gij van mij gehoord, gezien en geleerd
hebt, en de God des vredes zal met U
zijn. (Phil. iv, 9.). Intusschen bidt ook
voor mij, opdat mijne ziel spoedig
moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen aflaat.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 dagen afl.)