



Carlo Dolci

ALS HET LICHAAM EENS ZAL  
STERVEN,  
DOE MIJ DAN DE GLORIE ERVEN

(UIT „STABAT MATER”)

Gedenkt in uw H. Mis en in uw gebeden

## CASPAR HUBERTUS SCHREIBERS

echtgenoot van

## WILHELMINA ROMBOUITS

Lid van de H. Familie,

Oprichter-Secretaris van 't Begrafenisfonds,

geboren te Kerkrade 31 Juli 1884, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, in volledige overgave aan Gods H. Wil, overleden te Treebeek 20 December 1951 en begraven op het R.K. Kerkhof aldaar 22 December 1951.

---

„Neemt mijn juk op en leert van Mij, omdat ik zachtmoedig en nederig van harte ben, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

Goede vader, deze woorden van Christus hebt gij begrepen en in praktijk gebracht.

Dat is ook de reden, waarom wij u zo ongaarne zien vertrekken.

Gij hebt uw lijden niet alleen aanvaard, maar met bewonderenswaardig geduld en liefde gedragen, steeds uw oog gericht op de gekruiste Zaligmaker. Daarom was 's morgens uw eerste werk, u tot Hem te richten, u zelf met Hem te offeren onder de H. Mis, Hem te ontvangen in de H. Communie.

Zo kon u echt goed voor ons allen zijn.

Zo kon u in de rust, die u bij Hem gevonden hebt, vredig uw ogen sluiten, overtuigd uw plicht te hebben gedaan tegenover een ieder, maar vooral tegenover hen, die ge lief had.

Verzekerd kunt ge zijn, dat ge hen allen een goed voorbeeld hebt achter gelaten.

Uw ziel ruste in vrede.