



Heer, op u
heb ik mijn
vertrouwen
gesteld, en in
eetwigheid zal ik
niet beschaamd
worden.

Jezus! † Maria! † Jozef!

In de gebeden der Geloovigen en het Misoffer der Priesters wordt aanbevolen

DE ZIEL VAN ZALIGER

Peter, Dionies, Hubert Schopen

Echtgenoot van

Maria, Catharina Vreuls,

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie.

De dierbare overledene werd geboren te Rimb-
burg 24 Mei 1874 en stierf aldaar, voorzien van
de Hl. Sacramenten der Stervenden, zacht en
kalm den 7 Jan. 1926.

Mijne kwaal was ongeneeslijk; ik heb gezocht
naar menschenlijke hulp, doch er was niemand,
die mij kon helpen. Jez. 12. 18.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen ver-
kort; niets blijft mij meer over dan het graf.

Job. 17.

De overledene was een man van groote
godsvrucht en plichtsbefef. Tot aan de laatste
dagen van zijn leven, zoolang er nog een greintje
krachten in hem was, sleepte hij zich naar de
kerk, om er te bidden, alleen, om er de diensten
bij te wonen en de vergadering der H. Familie.
Stil ging hij door het leven; stil vervulde hij
zijn plichten, stil is hij heengegaan.

„Welaan, gij goede en getrouwe knecht, kom
binnen in de vreugde uws Heeren”.

Daarom, dierbare Echtgenoot en Dochter,
Bloedverwanten en Vrienden, treurt niet als zij,
die geen hoop hebben. Wij zullen elkander
wederzien. Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid!