



Een dankbare herinnering aan en gebed voor

Mia Schoonbrood

weduwe van

Wiel Verhagen

* 8 augustus 1920 te Geleen

† 24 maart 2007 te Kerkrade,

voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

*Moeder is brood
En haar lach is de zon*

*Geen einde is slecht
Van wat moeder begon*

*Haar kus geneest wonden
Haar woord geneest smart*

*Bij haar dood herinner ik mij
Haar grote hart*

De familie dankt u voor uw oprecht medeleven.

Familie Verhagen-Schoonbrood

De zeswewendienst vindt plaats op zaterdag 5 mei om 18.00 uur in de kerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz.

Zij is een heel dapper en ijverig mens geweest. Buitengewoon huiselijk. In een groot gezin opgegroeid leerde zij een helpende hand toesteken. Zij mocht veel plezier beleven aan haar gediensigheid, mede door de dankbaarheid en erkenning die zij genoot.

Met diezelfde vlijt begon zij in de oorlogsjaren aan haar huwelijk. Samen met een even werklustige man Wiel bouwde zij aan een goed bestaan. Lange tijd vulde zij menige kleine kinderhand met een heerlijk ijsje, maar ook 'grote mensen' kochten aan de caravan op de markt in Heerlen destijds zo'n koele versnapering. Om van al die bezigheden wat op rust te komen vertoefde zij, als de tijd het toeliet, op de camping. Zij bleef liever in de buurt dan verre reizen te maken. Zij voelde zich met het alledaagse en vlijtig leven tevreden en gelukkig.

Op twee jaar na, was zij zestig jaar getrouwd met Wiel. In goede harmonie deelden zij lief en leed. Naast voorspoed viel haar ook tegenspoed ten deel. Zeven jaar geleden ontviel haar haar man. Hij was geruime tijd ziek geweest. Met alle liefde heeft zij hem terzijde gestaan, bijgestaan door dochter Ria. Zij zelf begon toen te sukkelen en werd ernstig ziek. Getroost en dankbaar en bemoedigd door de liefdevolle zorg van Ria, heeft zij haar ziekbed lange tijd thuis kunnen doorbrengen.

Na het ziekenhuis werd opname in de Hamboskliniek noodzakelijk, een week later stierf ze er in overgave aan Gods liefde.

God van leven en dood, moge haar ijver voor het welzijn van haar gezin dankzij haar godsvertrouwen voorgoed in Uw liefde zijn opgenomen en in vrede verenigd met haar dierbare man Wiel.