



Bidt voor de ziel van zaliger
Joseph Hubert Antoon
Dominicus Schobben

weduwnaar van **M. W. J. Gemmeke**
en weduwnaar van **A. B. Mulders**

Geboren 23 oktober 1898 te Ubach over
Worms en overleden zacht en kalm 25
april 1965 in het St. Jozefziekenhuis te
Heerlen, gesterkt door het H. Sacrament.

Jezus, Gij hebt tijdens Uw leven gezegd,
dat Gij niets zoudt laten verloren gaan
van alles wat Uw Vader U gegeven
heeft, maar dat Gij het zoudt opwekken
op de laatste dag. Aan deze woorden
herinneren wij U thans en wij vragen
U, dat Gij onze dierbare overledene wilt
doen delen in de vruchten van Uw H.
Lijden en hem wilt opnemen in de luis-
ter van Uw eeuwig Licht. Kruisen en
moeilijkheden heeft hij gekend, maar ook
aanvaard met moed en vertrouwen op de
vaderlijke voorzienigheid van God. Hij
was goed voor de evenmens en bood
hulp aan eenieder die tot hem kwam.
Dierbare familie, hebt dank voor de vele
liefdevolle zorgen aan mij besteed. Bidt
nu ook voor mij, vooral gij, mijn zuster,
die God dient, in de stilte van het kloos-
ter. Ik bid voor U.