



INRI

Gegroet,
o Kruis,

onze
enige
Hoop.

W. W. G. B. 1911

JEZUS MARIA JOZEF ANTONIUS



In uw gebeden wordt aanbevolen de ziel van
zaliger

CORNELIUS SCHLÖSSER

echtgenoot van

Maria Barbara Hubertina Damm

Lid van de Sacramentsbroederschap

Geboren te Kerkrade 5 januari 1891, overleden te Bleijerheide na het ontvangen van de H. H. Sacramenten der Stervenden, 6 mei 1961. De plechtige uitvaart en begrafenis had plaats de 10e mei d.o.v.



Dat hij ruste in vrede. Zo baden wij, toen onze dierbare man en vader zijn ogen ging sluiten om ze te openen in het eeuwig Licht. Vrede, niets dan vrede is van hem uitgegaan gedurende geheel zijn leven.

Geen mens sprak een woord kwaad van hem, en dat zegt alles. Hij was een man van trouwe plichts vervulling, werkte zolang zijn krachten het toelieten en beleefde zijn geloof in God in alle eenvoud en als vanzelfsprekend.

En toen het lijden hem overviel veranderde hij niet en bleef dezelfde geduldige man en vader zoals wij hem altijd gekend hebben. Daarom valt het scheiden zo zwaar. Maar wij willen U navolgen in Uw rotsvast geloof en daarom ons troosten met de gedachten dat Uw werken U volgen over de grenzen van de dood.

Morgen is het feest van Christus' Hemelvaart. Wij geloven dat gij Vader met Christus in de eeuwige vreugde dit hemels feest mee te vieren. Daar zult gij ons niet vergeten, tot wij eenmaal met U weer verenigd zijn.