





Ter herinnering aan
Giorgio Schintu

geboren 14 november 1959 te Kerkrade
en na 'n noodlottig ongeval overleden 28
augustus 1968 te Maastricht.

Drie maanden na zijn eerste eucharistie-
viering was Giorgio de eerste van zijn klas,
die de goede herder Jezus bij zich in de
hemel riep.

Lieve ouders, familie en bekenden, ook
al ben ik zonder goedendag weggegaan,
toch blijven wij bijeen.

Huil dus maar niet.

Onze vader God vraag ik, dat Hij U mag
helpen om ook eens bij mij in de hemel
te komen.

Tot ziens dus in de hemel.