



†

Ter dankbare herinnering aan

TOOS BERGSTEIN-SCHILL

* Ambarawa (Java) 14.8.1897

† Heerlen 23.5.1975

Wij danken God voor de grote gaven van geest en hart en voor de vele gelukkige dagen die Hij aan haar, en aan ons met en door haar, geschonken heeft.

Een groot geloof en godsvertrouwen en de beleving van de Franciscaanse idealen gaven haar de kracht om het verlies van haar oudste zoon en de langdurige ziekte te aanvaarden en haar lijden op te dragen voor het welzijn van haar dierbaren en voor de Kerk.

Wij vertrouwen dat Onze Lieve Vrouw, St. Franciscus en St. Antonius van Padua voor wie zij een bijzondere voorliefde had, haar hebben begeleid op haar terugweg naar God.

Hartelijk dank voor Uw medeleven, Uw aanwezigheid en Uw gebed.

De plechtige zeswakedienst zal gehouden worden op zaterdag 5 juli a.s. om 19.00 uur in de St. Petrus-kerk te Sittard.