



Jezus! Maria! Jozef! Paulus!



Gedenk in Uwe gebeden
de ziel van zaliger
Mevrouw

**MARIA SOPHIA
GERARDINE SCHIJS**

Weduwe van den Heer
JOHAN PIETER JOZEF SOUREN.

Geboren den 8 November 1890 te Heerlen en na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten vredig in den Heer ontslapen te Vaals, den 2 September 1946.

Eene vrouw van edele hoedanigheden, diep overtuigd geloof, heeft het aardsche met het hemelsche verwisseld, nalatende een onberispelijke faam van deugden.

In een leven vol van offers, groote verantwoording, drukte zij met haar rustige sterke persoonlijkheid een stempel op haar omgeving. Met groote opofferende liefde en met ijzeren wilskracht schiep zij een levenswerk.

Een moedige vrouw, nooit aan zich zelf denkend, een vrouw die nooit rust zocht, geholpen door haar H. Geloof, haar leven geheel wijdde aan de werkzaamheden en aan de zorg voor haar kinderen. Zij die haar kenden zullen haar nooit vergeten.

Lieve kinderen, veel te vroeg is de scheiding gekomen, nadat gij eerst Uwen dierbaren vader moest verliezen. Blijft trouw in den Heere, eensgezind, laat mij steeds in Uw midden zijn, en gedenkt mijner in Uwe gebeden.