



Donnez-leur, o Seigneur, le repos
éternel.

Geef hun, o Heer, de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef, H. Pancratius!

In het misoffer der priesters, in de gebeden
en goede werken der geloovigen wordt aan-
bevolen de ziel van

Zaliger

Nicolaas Willem Hubert SCHEEREN

echtgenoot van

Anna Maria MOONEN.

De dierbare afgestorvene werd geboren te
Heerlen den 16 Juli 1862, trad in den echt den
30 Juli 1896, waaruit 11 kinderen sproten, waar-
van 4 hem reeds in de eeuwigheid voorafgingen
en overleed na eene langdurige ziekte, wel-
voorbereid, godvruchtig in den Heer te Heerlen
den 3 October 1918.

Goede echtgenoot en goede vader gedroeg
hij zich in alles met groot beleid, bleef vast-
gehecht aan den dienst van God, gehoorzaamde
vaardig aan het opperhoofd der H. Kerk, eerde
God, leerde de zijnen God vreezen, de zonde
te vluchten, de wet Gods te beminnen en er
naar te leven. Z. Petrus Canisius.

Nu dan, mijne kinderen, luistert naar mij:
wilt hier niet blijven, maar ten dage dat gij
uwe moeder naast mij in hetzelfde graf begraven
zult hebben, maakt u gereed om van hier
te vertrekken. Tobias.

Want wij zijn kinderen der heiligen. Wij
mochten vereenigd zijn met God. Tobias.

Mijn Jezus, barmhartigheid (100 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afluat.)

N. V. Drukkerij G. Corten, Heerlen.