



Copyright

OMNIA POSSUM IN EO
QUI ME CONFORTAT.

(Philipp. 4, 13)

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Margaretha Schaefer

echtgenoot van

Herman Karel Hubertus Bonekamp

De overledene werd geboren te M. Gladbach
3 Augustus 1883 en overleed te Heerlen 3 Juni
1943, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk

De dierbare overledene bezat een zacht en goedig karakter. Steeds was zij liefdadig en hulpvaardig voor allen, die haar hulp vroegen en mocht zij de toepassing van Christus' woord verhoppen: „Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”. Door haar vrede-lievendheid en stillen eenvoud, door haar plichts-betrachting en toewijding genoot zij de liefde en hoogachting van allen, die haar kenden.

Daarom viel haar 't scheiden niet hard en kon zij met Augustinus zeggen: „O beminnelijke dood, wie zou U niet beminnen, daar gij het einde van onze kwalen zijt en het begin eener eeuwige rust”.

Dierbare echtgenoot en kinderen, God heeft ons gescheiden, maar mijn liefde blijft bij u. Bemint elkander en helpt mij door uw gebeden.