



ECCE HOMO

JEZUS + MARIA + JOZEF  
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**WILLEM JOZEF RUTTEN**

Echtgenoot van  
ANNA AGNES BOTTERWECK,

geboren te Grotenrath (D.) den 2e Oct.  
1870 en overleden in het hospitaal te Düs-  
seldorf, tijdig voorzien van de laatste H.H. Sac-  
ramenten, 27-4-'38.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, in eeuwig-  
heid zal ik niet beschaamd worden. Laat,  
o mensch, uw oogen gaan over de geslachten  
der menschen en overtuig U, dat nie-  
mand op den Heer heeft gehoopt en te  
schande werd. Wie toch heeft volhard in Zijn  
geboden en werd verlaten? Of wie heeft  
Hem aangeroepen en zag zich door Hem  
versmaad? Goedertieren en barmhartig is  
God. (Eccl. 2).

Benauwdheden hebben mij overvallen en  
er was niemand, die mij helpen kon. De  
Heer alleen kwam mij te hulp op het bed  
van smarten. (Ps. 114)

Dierbare Echtgenote en Kinderen, troost  
u met mij; ik verlaat een wereld van ellen-  
de om de eeuwige vreugde te verkrijgen.

[H. Cath. v. S.]

Dient God, bemint elkander en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.