



*Dank, goede vrienden,  
voor al het mooie dat  
wij samen beleefd hebben.*



Ter nagedachtenis  
aan

## **Josef Rutten**

echtgenoot van

**Helena Römken**

Hij werd geboren 21 augustus 1898 te Grotenrath (Dld.) en overleed op 4 december 1982 te Kerkrade. De plechtige rouwdienst vond plaats in de St. Jozef kerk te Waubach op 9 december 1982, gevolgd door de crematie in het crematorium te Heerlen.

Ze kwamen in "Heereveld" aan: ondanks de jaren der sterken, een nog valide man en een gehandicapte vrouw.....het echtpaar Rutten. Ze hadden al gauw aller harten gewonnen, want het was een paar dat de zon in huis bracht.

Ze brachten mee naar binnen een echte onzelfzuchtige liefde, waarvan een hartverwarmende straling uitging.

Altijd opgeruimd verscheen Josef, met zijn vrouw Helena in de rolstoel, dagelijks in de kerk. Zo was het ook bij alle feestjes en voorstellingen in de recreatiezaal en waar het ook maar zinnig kon zijn.

Toen ging er iets mis met zijn gezondheid. Met goede moed ging hij naar het ziekenhuis voor een nodige ingreep. Maar God had zijn oog op hem laten vallen, Hij had hem nodig! Dat is zo 's-mensen lot.....

Heer, laat ons niet zonder hoop achterblijven. Gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op Uw woord. Uw dienaar Josef weet dat nu al bij onder-vinding en laat ons daarin troost en bemoe-diging vinden om verder te leven. Amen.

Hartelijk dank voor Uw medeleven bij het overlijden en voor Uw gebed.

**Mevr. H. Rutten-Römken en familie**

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-houden zondag 16 januari 1983 om 11.15 uur in de St. Jozef kerk te Waubach.

---

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978