



TER NAGEDACHTENIS

Jezus † Maria † Joseph

BIDT VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

WLADIJSLAWA ROSIK

echtgenote van

M. J. M. LIMPENS

Geboren te Castrop (D.) 15 dec. 1912 en overleden
17 april 1959, gesterkt door de H. Sacramenten,
te Overhoven-Sittard.

„Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.”

„Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij kon genezen; maar op U, o Heer, heb ik mijn hoop gevestigd: Gij zijt mijn God en mijn Lot is in Uwe handen.”

Zes en veertig jaar, en dan al sterven!

Diep geheim, maar wij buigen ons hoofd en aanvaarden God's Wil.

Calvarië zegt ons dat de leerling niet méér is dan de Meester en leert ons dat wij allen ons Kruis hebben te dragen.

Goede moeder, treurt niet, blijft trouw aan de grondslagen van ons Geloof zodat wij eens weer verenigd zullen zijn in de Hemel.

Beste man, die mij nacht en dag met zorgen hebt omgeven, ik zal u eeuwig dankbaar zijn; en gij mijn dochter, bewaar diep in uw hart de beeltenis uwer moeder. En jij Jantje, Oma's lieveling, van wie ik zo graag nog de 1ste H. Communie had meegemaakt, blijf steeds aan Oma denken totdat we elkaar hierboven weerzien.

Familie en kennissen, gedenk mij in uw gebeden.

H. Hart van Jesus, op U vertrouw ik.

O. L. Vrouw van het H. Hart, bid voor ons.