



In liefdevolle herinnering aan

Delie Kaczmarek-Rosenbaum

★ Kerkrade, 6-5-1948 † Eygelshoven, 12-12-2023

Echtgenote van
Helmut Kaczmarek

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op
18 december 2023 in de Grote kerk te Eygelshoven
gevolgd door de crematie in Kerkrade.

De zeswekdienst wordt gehouden op zondag
21 januari 2024 om 10.00 uur in het kleine kerkje.

Wij danken u voor uw steun, medeleven en
aanwezigheid tijdens de uitvaart.
Helmut, de kinderen en kleinkinderen.

Lieve Ma, Oma Delie en echtgenote we gaan je missen.
Je stond nog midden in het leven en was nog lang niet
klaar om te gaan. Je zat nog vol met plannen. Wilde
nog van het leven genieten. Met pa er samen op uit
met de caravan. Genieten van de natuur en de mooie
momenten samen. Je was nog zo levendig, gezond en
actief. Was nog lid van de badminton- en gym club en
trok er vaak met Pa op de fiets op uit. Je genoot van de
kleine dingen in het leven. Een lekker kopje koffie met
eigen gebakken crème taart was daar een voorbeeld
van.

In Eygelshoven heb je de laatste 47 jaar met veel
plezier gewoond. Lief en leed gedeeld met alle lieve
buren. Zij gaan meer missen dan een buurvrouw. Jullie
waren inmiddels veel meer dan dat.

Wat hadden we je nog meer tijd gegund. Waarin je er
nog voor iedereen had willen zijn. Altijd stond je voor
ons klaar. Geen moeite te veel als het om de kinderen
of de kleinkinderen ging of iemand anders te helpen.

Het heeft niet zo mogen zijn. Na een kort ziekbed was
je opeens vertrokken. Wij zijn heel verdrietig maar ook
dankbaar dat lang lijden jou bespaard is gebleven. Je
laat vrienden en vriendinnen, familie en in het bijzonder
je lieve nichtjes en ons in grote verslagenheid achter.
Maar we nemen een voorbeeld aan hoe jij was. "Nooit
lang bij de pakken neer blijven zitten en het positieve
uit het leven halen."

Lieve Delie, Ma en oma, dit gedichtje van Toon Hermans
is je op het lijf geschreven.

Ik heb het leven lief.

Ik heb het leven lief.

De mensen en de dieren, de zeeën en de rivieren.

Ik heb het leven lief.

De bergen en de dalen.

De warme zonnestralen.

Ik heb het leven lief.

Je bent voor altijd in ons hart.