

IHS



Aanschouwd hebben mijn  
ogen uw Heil, dat Gij  
bereid hebt voor het  
aanschijn aller volken.

*Luc. 2, 30-31*



Ter nagedachtenis aan

## **Maria Catharina Ropohl**

echtgenote van wijlen

Casper Melchior van Rhee

Geboren 15 maart 1901

te Viersen Dld.

Overleden 7 augustus 1975

te Ubach over Worms.

De uitvaartdienst had plaats

11 aug. d.o.v. te Lauradorp

waarna begrafenis op het

kerkhof te Waubach.

+

„In het duister van de nacht  
waakt Gij als een herder over mij;  
Gij mijn toevlucht, steun en kracht,  
bij U zal ik veilig zijn”.

Met het afscheid van haar dochter  
Maria heeft mama afscheid genomen  
van ons allen.

In het duister van de nacht heeft zij  
stil en alleen de grote overtocht  
gemaakt naar het Beloofde Land.

Naast de vele zorgen voor haar gezin  
en later haar slepende ziekte, was het  
afscheid nemen telkens haar grote  
verdriet, want zij hield intens van de  
mensen en de omgeving, waar ze  
woonde. Ze zocht voortdurend naar  
rust en geborgenheid. Nu heeft de  
Goede Herder zich over haar ontfermd  
en haar veilig thuis gebracht in het  
Vaderhuis.

Lieve mama en oma, wij zijn bedroefd  
om dit plotselinge afscheid, maar  
vooral zijn we dankbaar, dat we jou  
gehad hebben, dankbaar voor je  
levensvreugde en je goede zorgen.  
Rust in vrede bij de Heer.

De familie dankt U allen hartelijk voor  
het medeleven betoond bij het over-  
lijden en de begrafenis.

+

De zeswewekendienst vindt plaats op zaterdag  
20 september a.s. om 18.00 uur in de kerk te  
Lauradorp.