



A. Ma. Der. pinxit.

B. Kühlen. M. Gladbach.

Stabat mater.

Jezus! † Maria! † Jozef! † Martinus!

Ik heb aan de stem van den Heer, mijnen God, gehoorzaamd en alles volbracht, zooals Gij het mij, o Heer! bevolen hebt.

(Deut. xxvi, 14.)

In het H. Misoffer der Priesters en de godvruchtige gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

den WelEdelgeboren Heer

Maximiliaan J. H. Roosen,

Echtgenoot van

Mevrouw M. Roosen, geb. Lemmens.

De dierbare overledene werd geboren te **Heerlen** den 3 Juli 1853, huwde den 9 Sept. 1879 en overleed te **Welten-Heerlen** den 12 Maart 1915, na een langdurig, met geduld verdragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Gedurende ongeveer 30 jaren, waarvan 20 als wethouder, wijdde hij zijne beste krachten aan de belangen der gemeente **HEERLEN** en slechts korten tijd geleden nam hij zijn ontslag als wethouder en raadslid, door zijn gezondheidstoestand er toe gedwongen.

Steeds stond hij gaarne een ieder met raad en daad ten dienste, zoodat zijn heengaan door velen betreurd zal worden.

Gedenk, Heer, ik bid en smeeik het U, gedenk dat ik in Uwe tegenwoordigheid gewandeld heb in oprechtheid en met een volnaakt hart, en dat ik gedaan heb wat goed in Uwe oogen was.

(Isaias xxxviii, 3.)

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen aflaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dagen aflaat.)