



Vader, in Uw handen beveel  
ik Mijn geest.



Bid voor de Ziel van Zaliger

## JOANNES ROMBOUTS

Echtgenoot van

**Cornelia van Merriënboer**

geboren te Dinteloord 25 december 1886 en  
aldaar in de Heer overleden 19 januari  
1956, nog voorzien van het H. Oliesel

Zijn uur was gekomen. En hij was bereid de eenwigheid in te gaan, al had hij er nu niet direct op gerekend. Maar Christus klopte aan het hart van hem, die herstellende was van een langdurige ziekte. Hij zei: Kom, wij gaan op naar het Huis des Heren.

Hij zal rekenschap geven van het werk zijner handen en van de gevoelens van zijn hart. Met de ogen van zijn lichaam zal hij niet meer zien, maar met de kijkers van zijn ziel moge hij aanschouwen wat God bereid heeft voor hen die Hem oprecht dienen. Bidt dat de Vader in de hemel hem zegent die op deze aarde een goed huisvader probeerde te zijn.

Goede vrouw, die ondanks uw eigen zorgen, hem tot steun en hulp waart, heb dank voor uw toegewijde liefde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest haar tot troost en heb haar lief. Weest trouw in uw geloof en blijft goed voor elkaar. Houdt niet op te bidden :

**Mijn Jezus barmhartigheid**