



Vergeet de smarten uwer
Moeder niet.

In de gebeden der geloovigen en in het H. Misoffer der Priesters wordt aanbevolen de ziel van zaliger

CATHARINA ROHS

Lid der H. Familie

Weduwe van den heer

JOS. HUB. CONR. BOYMANS

De dierbare overledene werd geboren te Rimburch 10 Aug. 1854 en overleed aldaar onverwachts, maar terdege voorbereid door een echt godsdienstig leven, en gesterkt door de Sacramenten der Stervenden den 27 Maart 1942.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, indien zij gevonden worden op de wegen der gerechtigheid. Zij was „de sterke vrouw” uit de H. Schrift. Haar kinderen prezen haar gelukkig, De vrouw, die den Heer vreest, zij is het, die geprezen zal worden. (Parob. v. Salomon)

Mijne dierbare kinderen, door woord en voorbeeld heb ik U steeds het goede voorgehouden. In mijn laatste levensjaren hebt gij mij troost en opbeuring geschonken door uw liefde en aanhankelijkheid. Blijft elkander beminnen en blijft mij in Uwe gebeden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)