



H Joseph,
patroon
van den
zaligen dood,
sta ons bij
op onze gevaar-
volle reis naar
het eeuwig
vaderland.



Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in den
hemel. (Math. VI, 10.)

Bid voor de ziel van zaliger

**ANNA MARIA HUBERTINA JOSEPHA
ROEMGENS,**

echtgenoot van

Hubert Joseph Vijghen.

De overledene werd te HEERLEN geboren
den 19 Maart 1878 en overleed er, voor-
zien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden, den 8 October 1901,
om 8 uur 's avonds, nalatende
twee kleine kinderen, te jong
om dit smartvolle verlies
te beseffen.

*Zij was eene eenvoudige en godvreezende
vrouw, (Job. I.) en bestierde met zorg haar
huisgezin (Tob. X.)*

*Die den Heer vreest, zal gelukkig zijn op
het eind zijns levens en zal gezegend wor-
den op den dag van zijn dood. (Eccl. I, 13).*

*Dierbare echtgenoot en lieve kindertjes,
weest niet bedroefd; eens zullen wij ons
wederzien en niemand zal ons onze vreugde
ontnemen. (Thess. 4, 12; Joan. 16)*