



In dankbare herinnering aan

# Marietje Kallen-Roebroek

weduwe van  
**Alphons Kallen**

★ 5 januari 1931 te Geulle

† 9 april 2021 te Rimbürg

Marietje is geboren in Oud-Geulle als jongste zus van het gezin Roebroek met haar vier broers en haar zus. Al snel verhuisde het gezin naar "Hoeve de Geulder Toren". Als jong meisje maakte zij bewust de verschrikkelijke oorlogsjaren mee. Op 17 september 1944 overleefde het gezin Roebroek ter nauwer nood een aanval tussen een Duitse tank divisie en de Amerikaanse bevrijders op en rond hun boerderij. Hierna verhuisde het gezin naar "Hoeve Ter Linden" in Hoensbroek waar zij hard moest meewerken aan de opbouw van het boerenbedrijf. Marietje bezocht de kostschool bij de nonnen in Schimmert.

In 1956 trouwde zij met Alphons Kallen en ging inwonen op de grote en prachtige "Hoeve De Kruisstraat" samen met de ouders van Alphons en schoonbroer Jozeph. Marietje had de gave om zich goed te kunnen aanpassen. Samen werkten zij met veel passie op hun geliefde gemengd bedrijf, ook wel Boerderij Kallen genaamd, de boerderij waar zij beide zo verknocht aan waren. Communiatief was Marietje sterk en niet bang om op haar manier

voor haar mening uit te komen, maar ze kon ook goed relativeren en zwijgen als dit nodig was. Een groot geluk volgde met de geboorte van zoon Nico en dochter Sophia en wat was ze blij en trots toen zij op 77-jarige leeftijd oma werd van Olivier. Helaas heeft Marietje ook veel tegenslagen gekend, zoals het plotseling overlijden van haar man Alphons op 25 februari 1997 en ruim een jaar later het overlijden van zwager Jozeph. Marietje was een hartelijke en positief ingestelde vrouw, waar je je snel bij thuis voelde. Ondernemend en vooruitstrevend. Zij had ook bouwbloed geërfd van haar opa Loop welke een gerenommeerd bouwbedrijf runde. Ze heeft hiermee de grondsteen gelegd van eerst een aantal studentenkamers tot wat naderhand uitgroeide tot de huidige "Hoeve Kruisstraat" met haar woningen en appartementen. Zij genoot van de opbouw van deze appartementen. Zij hield van de natuur en in het bijzonder van vogels. Elk jaar keek ze uit naar de komst van de zwaluwen. Met veel plezier was ze jaren lid van het zangkoor en wat keek ze uit naar het wekelijkse frühshoppen met haar vriendinnen. Ze genoot ook van ritjes door het Limburgse landschap met hier en daar een stop op een terras met een lekker hapje, een glas wijn en een goed gesprek. Ze was zich terdege bewust hoe bijzonder het was om tijdens haar ziektebed, thuis in haar vertrouwde omgeving, verzorgd te kunnen worden. Hier was ze zeer dankbaar voor.

Met dankbaarheid kijken wij terug op een lieve en bijzondere vrouw met een mooi en rijkgevuuld leven met toppen en dalen, zoals Rimbürg zelf is.....

De zeswekendienst wordt gehouden op 23 mei om 10.00 uur in de H. Drievuldigheid kerk te Rimbürg.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij het heengaan van Marietje Kallen-Roebroek.

 Nico en Marie-Therèse, Sophia en Ricardo en Olivier.