



Jezus! Maria! Joseph! Franciscus!

Bid voor de ziel van zaliger

BLANCA RITZEN

1e Lid van de 3e Orde van den H. Franciscus
te Hoensbroek

Weduwe van

RENÉ VOGELS

De dierbare overledene werd geboren te Amstenrade den 18 April 1892 en overleed aldaar, tijdig voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, den 13 September 1934.

Wie God vreest en zijne geboden onderhoudt zal gelukkig zijn op het einde zijns levens en zal gezegend worden op den dag van zijn dood.

Het is deze waarheid die de dierbare overledene steeds voor oogen stond, en haar deed volharden in een braaf en godsdienstig leven. Haar weduwenstaat heeft ze met eere gedragen; in hare langdurige ziekte heeft ze niet geklaagd maar met geduld en geestelijke blijdschap de beproevingen van God aanvaard.

Dierbare moeder, broeders en zusters, ik dank U voor Uwe liefde en zorgen. Ik ga van U heen, doch onze liefde blijft. Gedenk mijner in Uwe gebeden

Tot weerziens in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil (100 d. afl.)