

LEG UW WIL
IN DE
ZIJNE





Ter dankbare herinnering aan

LAURENS RINKENS

echtgenoot van

ANKIE SMEELEN

Hij werd geboren te Ubach o. Worms op 18 september 1911 en overleed vrij plotseling op 8 juli 1973 in het „De Weverziekenhuis” te Heerlen. In een plechtige Eucharistieviering namen wij afscheid van hem op 12 juli, daarna legden wij hem te rusten op de begraafplaats te Waubach.

Niemand kon vermoeden, dat onze goede Laurens van zo dichtbij gevolgd werd door de gevaarlijke dood, die in de nacht met volle kracht zou toeslaan en in één klap een voorbeeldige vader zou beroven van het leven en een jeugdig gezin van hun lieve vader. Hier staan wij allen sprakeloos; hier kan het geloof alleen nog een woord van troost spreken.

De overledene was een rechtvaardige, een Christen in de volle zin van het woord. Door zijn gevoelig hart voor het leed van anderen wist hij voor ieder bedroefd gemoed een woord van troost en medeleven te vinden. Hij was dan ook omringd door vrienden en welgezinden; vijanden waren hem niet bekend. Hij was een van die goede mensen, die vrede en goedheid om zich heen verspreiden. Ieders goede naam was bij hem veilig; zijn beroep bracht

mee, dat hij vaak in de gelegenheid was anderen tot vrede, rust en mildheid te stemmen. Deze sterke man spaarde zich zelf niet; hij was in zijn gezin ook stipt, maar altijd rechtvaardig en eerlijk. Zo ging hij weldoend door het leven, rechtgeaard en principieel, recht op en vastberaden. Lag zijn mannelijke aard niet uitgedrukt in zijn hoge gestalte, die hem tekende als de homo justus, de rechtvaardige man uit de Bijbel.

Wat een troost voor moeder en kinderen, dat zij Laurens tot echtgenoot en vader hebben gehad. En ook na zijn droevig heengaan blijft hij hen voorgaan op hun levensweg als helder licht naar het juiste deel. Daar zal het gezin dan weer herenigd zijn in een eeuwig geluk.

Lieve man en vader blijf ons nabij door uw gebed. Wij blijven graag met velen voor U bidden in grote dankbaarheid.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming en medeleven, zeggen wij U hartelijk dank.

Mevr. A. Rinkens-Smeelen
Fianne
Jan

De plechtige zeswekendienst vindt plaats op vrijdag 24 augustus a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.