



DE KUNST VAN HET LEVEN
IS DE JUISTE
RICHTING VINDEN

Gedenkt in uw gebeden

ANDREAS WILLEM RIJNDERS

weduwnaar van

Maria Elisabeth Dortants

Geboren te Brunssum 17 november 1924
en overleden te Kerkrade 11 febr. 1984
voorzien van het Sacrament der zieken.

Midden in het leven, kwam voor hem de dood.

Gevoelens van verslagenheid, droefheid en machteloosheid overvallen ons bij zulk een plotseling heengaan van een goede broer en familielid. Troost en kracht mogen zijn dierbaren vinden in de herinnering aan zijn goedheid, zijn toewijding en zorg aan het vele goede dat hij gedaan heeft in zijn leven.

Zijn leven hier is nu voltooid, hij heeft zijn taak volbracht en hij mag als gelovige christen hopen op Gods barmhartigheid en liefde.

Moge hij nu leven en thuis zijn bij God, waar geen pijn en benauwdheid hem zullen kwellen, maar waar vreugde en licht zal zijn voor altijd.

Laat ons verbonden blijven met hem tot over de dood heen, dat heeft Christus ons mogelijk gemaakt. God, neem hem op, zegen hem en ons allen.
Moge hij rusten in vrede.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Rijnders
Familie Dortants

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 31 maart 1984 om 19.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Drievuldigheid te Rimborg.

Midden in het leven,
dood.

Gevoelens van verslag
machteloosheid overval
plotseling heengaan va
en familielid. Troost e
dierbaren vinden in de
goedheid, zijn toewijding
vele goede dat hij ged
leven