



Gedenk o mens

†

Bewaren wij dankbaar de herinnering aan

## Christina Hubertina van Riet

weduwe van

Jan Michiel Lenders

Zij werd geboren op 19 mei 1894 te Nedeerweert en overleed, voorzien van het Sacrament der zieken, op 20 oktober 1977. De plechtige uitvaartdienst had plaats in de kerk van de Heilige Joannes de Doper in Eyselshoven, op 24 oktober, waarna zij begraven werd op het kerkhof aldaar.

Vader in de hemel, wij danken U voor onze geliefde Christina Hubertina. Wat heeft zij naar U verlangd, en wat heeft ze lang moeten wachten, voordat U de deur voor haar opende. Met de psalmist heeft zij vaak gebeden: „Naar God dorst mijn ziel, naar de levende God; wanneer mag ik komen en Gods aanschijn aanschouwen?”

Wij danken U, dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben. Het mooiste wat God heeft bedacht - de moeder. Zij is Hem het meest nabij - zij geeft het leven. En zo blijft dat, tot zij alles achterlaat en God mateloos lief wordt

door de totale armoe en de wijze ont-hechting in de dood. Wij vieren nu haar gedachtenis als een genade van de Heer, die nu ons huis en ons hart met vrede moge vervullen.

God, wij bidden U, dat zij, levend bij U, mag waken over ons - dat zij onze voorspraak, ons gebed mag zijn bij U - dat zij U onze namen in herinnering mag brengen zonder ophouden, tot wij haar weerzien bij U.

Terecht kunnen wij zeggen: „Zij leefde niet voor zichzelf alleen”. Altijd heeft zij geleefd en gewerkt voor haar gezin, haar familie en voor hen die in nood verkeerden. Laten wij dankbaar kijken naar wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, dan kunnen we nu met vertrouwen bidden, dat zij moge rusten in de vrede van de verrezen Heer.

De familie dankt U hartelijk voor uw medeleven.

+

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 december a.s. 's morgens om 11.45 uur in de kerk van de Heilige Joannes de Doper te Eyselshoven.