



In dankbare herinnering aan

Lorenz de Riet

echtgenoot van

Resi Pelzer

Hij werd geboren op 8 oktober 1919 te Venray en overleed, voorzien van het Sacrament der zieken, op 20 februari 1995 te Heerlen. Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg hebben wij afscheid van hem genomen in het crematorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.

Al op jeugdige leeftijd leerde Lorenz de plichten van het leven op zich te nemen. Op de boerderij van zijn vader werd hij gevormd tot een man met een groot plichtsbesef, en dat is hij gebleven heel zijn verdere leven lang. Een man van werken en nog eens werken. Stipt en zorgvuldig. Met een voorbeeldige levenswandel; door zijn nimmer aflatende liefdevolle zorg en zijn innemende goedheid voor zeer velen, en zeker voor zijn lieve vrouw Resi en zijn dochter en schoonzoon. Hij was een klusjesman voor jan en alleman. Stond voor iedereen klaar die zijn hulp inriep. Één kik was voldoende. Bij dit in de weer zijn voor anderen, beoefende hij nog verschillende hobby's. Vroeger was hij actief lid van de harmonie in Leenhof en na zijn pensionering beoefende hij zijn

grootste hobby, het vissen. Menigmaal wierp hij het lokaas uit om een visje te verschalken. Tussen al het klussen en vissen door vond hij ook nog tijd om een kaartje te leggen.

Vijf jaar geleden moest hij een zware klap incasseren door het plots en geheel onverwacht overlijden van zijn schoonzoon. Een aantal jaren later kreeg hij een hersenbloeding en moest vervolgens naar de dagopvang in "De Dormig". Na een jaar thuis te zijn geweest, werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar stelde men na een grondig onderzoek de zo gevreesde ziekte vast. Op het verblijf in het ziekenhuis volgde de permanente opvang in de verpleegkliniek. Daar werd hij steeds meer afhankelijk van de hulp van anderen. Dat vond hij verschrikkelijk. Dat hij die altijd vrij man was geweest, die zich altijd zelf en anderen geholpen had, die zich nu door anderen moest laten helpen; eigenlijk tegen zijn wil in. Nu is zijn leven toch nog onverwacht, zonder dat daar duidelijke voortekens voor waren, tot voltooiing gekomen. Moge hij nu in het hemels Vaderhuis, waar geen pijn en verdriet is, de eeuwige rust en vrede gevonden hebben.

Wij danken U hartelijk voor Uw blikken van medeleven bij zijn overlijden, en voor Uw bezoek aan hem.

Mevr. T.M. de Riet-Pelzer
en Karin Peters-de Riet.

De zeswakedienst zal gehouden worden op zaterdag 1 april a.s. om 19.15 uur in voornoemde kerk.