



De dood van den rechtvaardiger is
kostbaar voor de oogen van God.
(Ps. CXV. 6)

Heilige Jozef, patroon van
den goeden dood, ik
heb vertrouwen op U.

Jezus † Maria † Jozef

Bid voor de ziel van zaliger



PETRUS JOS. HUB. REUMKENS

Weduwnaar van

ANNA BARBARA HUBERTINA VAESSEN

geboren te Nieuwenhagen den 17 Juli 1851,
overleden den 27 Nov. 1939, meermalen voor-
zien van de laatste H.H. Sacramenten.

De hoge ouderdom is een erekroon, als hij gevonden wordt op de weg der deugd. Spr.16-31. De weg der deugd: Deze bewandelde de overledene geheel zijn leven. In zijn gezonde dagen zag men hem elken morgen trouw opgaan ter kerke, om zich aan de H. Tafel te sterken voor den dag. Toen zijn ziekte hem niet meer toeliet de kerk te bezoeken, stelde hij er prijs op, op geregelde tijden de H. Communie te ontvangen, putte hij uit zijn groot geloof ook zijn grote levensvreugde en levensvrolijkheid, die levensvreugde, die hij behield tot de laatste dagen van zijn leven?

Een voorbeeld van geloof en godsdienst was hij voor ieder die hem kende.

Daarom zal zijn aanzien in ere blijven.

Gij vooral mijn kinderen en bloedverwanten, blijft mij gedenken in uwe gebeden, opdat ik spoedig bij God 't loon mijner werken moge ontvangen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk Hamers-Custers, Nieuwenhagen.