



Ter dankbare herinnering aan

Maria Reumkens

weduwe van

Hubert Knubben

Zij werd geboren te Schaesberg op 26 februari 1916 en overleed op 17 april 2002, voorzien van de H. Sacramenten, in het Atrium ziekenhuis te Heerlen. Zij werd op 22 april, na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te Waubach-Groenstraat, begraven bij haar man op het parochiële kerkhof aldaar.

Op 86-jarige leeftijd is aan haar leven een einde gekomen. Bedroefd nemen we afscheid van een goede moeder en lieve oma. Haar leven werd gekenmerkt door het zorgen voor anderen die haar dierbaar waren. Ze groeide op in een groot gezin. Door het vroegtijdig overlijden van haar vader, moest ze al op jeugdige leeftijd uit huis, om mee te werken voor het onderhoud van het gezin. Wij als kinderen kunnen terugzien op een mooi gezinsleven en een fijne jeugd. Het huishouden werd tot in de puntjes verzorgd, koken en bakken deed ze met veel plezier. Ze was iedere ochtend voor dag en dauw in de weer, ze hield vast aan regelmaat en een geordend leven. Mam had

belangstelling en een luisterend oor voor iedereen. Ze wilde niet tot last zijn en tot de laatste week probeerde ze zelfstandig haar eigen huishouden te voeren. Ze was een lieve oma en trots op haar kleinkinderen. Zo goed als mam met haar gezin omging, zo probeerde zij met anderen om te gaan. Voor iedereen was zij zeer gastvrij. Ze was graag onder mensen en hield van uitstapjes, aan een kopje koffie en een lekker stukje vla op een of ander terrasje beleefde ze veel plezier. Ze kon echt genieten van de eenvoudige dingen in het leven. Ze was jaren lang lid van de Kavvo. De reisjes naar Kevelaer en andere bedevaartplaatsen, waren steeds een hele belevenis voor haar. Het geloof was haar zeer kostbaar, diepgelovig ontving ze regelmatig de H. Communie. De H. Maagd Maria had een belangrijke plaats in haar leven, moge Zij haar bijstaan en haar verwelkomen. Laten we zo afscheid van haar nemen, dat ook wij kracht mogen krijgen om dit verlies te kunnen dragen. Gesterkt door het geloof en de hoop dat zij nu samen met pap, mag rusten in vrede en ze voor eeuwig gelukkig mogen zijn bij God.

De familie dankt U voor Uw gebed en medeleven, vooral op deze dag van afscheid.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Josephkerk te Waubach - Groenstraat op zondag 16 juni a.s. om 11.15 uur.