





Ter dankbare gedachtenis aan

## **Frans Reumkens**

echtgenoot van

**Helene Bulkens**

De dierbare overledene werd geboren te Nieuwenhagen 19 juli 1903 en overleed, voorzien van het sacrament der zieken, in de Kerstnacht, 25 december 1981 in het „De Weverziekenhuis” te Heerlen. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen, werd hij ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar 30 december d.o.v.

Met pijn in ons hart, maar in grote dankbaarheid hebben we in de Kerstnacht afscheid genomen van deze echtgenoot en vader. De wens, om tot zijn dood toe te mogen werken, is in vervulling gegaan. Zijn sterk lichaam werd geveld als 'n boom. Tot zijn 60ste levensjaar werkte hij in zijn slagerij, samen met moeder zorgend voor het groot gezin. Nadat hij zich vrijwillig van zijn zaak gedistantieerd had, keerde hij vrijwel dagelijks terug naar zijn ouderlijk huis om daar zijn broer

te helpen bij 't werk op de boerderij. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij beëindigde zijn dag steeds zoals hij hem begon n.l. zijn voorhoofd tekenend met wijwater.

Vader, Uw beeld staat in ons hart gegrift. U was 'n eenvoudige, diepgelovig mens. 'n Man van weinig woorden, maar van grote daden. 'n Vader, die altijd gaf en nooit iets voor zichzelf vroeg. Steeds bezorgd om moeder en al Uw dierbare familieleden.

Ook Uw kleinkinderen, die altijd in Uw belangstelling stonden, zullen U zó in herinnering houden. Wij geloven vast, dat U nu Uw loon in de hemel reeds hebt ontvangen. U was immers een mens van goede wil.

De vrede van Kerstmis moge nu voor eeuwig Uw deel zijn.

Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer.

Aan Hem behoren wij toe.

Voor Uw blijken van deelneming en Uw gebed danken wij U allen van harte.

### **Familie Reumkens-Bulkens**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 7 februari a.s. om 10 uur in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.