



GIJ ZIJT MIJN GOD  
IN UW HANDEN  
LIGT MIJN LOT

Dankbare gedachtenis aan

**SJRA REULEN**

weduwnaar van

**Lena Houben**

en van

**Catharina Meulenaars**

onderscheiden met de ere-medaille, verbonden  
aan de Orde van Oranje Nassau.

Geboren op 2 december 1906 te St. Odiliënberg,  
overleed hij op 17 mei 1984 in het St. Laurentius-  
ziekenhuis te Roermond, voorzien van de  
Sacramenten der zieken.

Op 19 mei vierden we de uitvaartliturgie in  
de basiliek te St. Odiliënberg, waarna we zijn  
lichaam te ruste legden op de begraafplaats  
bij de kerk.

—

In ieders leven kan een synthese groeien van  
werken, bidden en ook van lijden. Daarin ligt  
de roeping van de mens, daarin vinden we  
onze zelfontplooiing en tevens onze dienst aan  
elkaar.

In het leven van de overledene waren arbeid,  
gebed en vele beproevingen de elementen, die  
hij wist samen te voegen tot het geheel van  
zijn levensopgave.

Zijn werken werd erkend door de onderschei-  
ding met de ere-medaille, verbonden aan de  
Orde van Oranje Nassau. Na veertig dienst-  
jaren ontving hij deze waardering voor zijn  
werk.

Als gelovig lid van de kerk wist hij zijn werk  
de steun en de verrijking van het gebed te  
geven. Werken met gebed behoedt de mens  
voor materialistische levensopvattingen en rust  
hem toe voor de onvermijdelijke beproevingen.

Zo kon de overledene vanuit zijn innerlijk leven  
de dood van zijn eerste kind, en vooral de  
ziekte en de dood van zowel zijn eerste als  
zijn tweede echtgenote, verwerken.

Meer dan woorden kunnen samenvatten werd  
zijn leven een getuigenis van geloof en ver-  
trouwen, van liefde voor God en zijn dier-  
baren.

We moeten dankbaar zijn voor een bescheiden,  
behelpzame en tevreden mens, die alles over  
had voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Moge God hem binnenleiden in Zijn Koninkrijk  
van vreugde en vrede.

We danken het verplegend personeel van Huize  
Roncalli, voor alle goede zorgen die vader  
mocht ondervinden.

Kinderen Reulen

De zeswewekdienst wordt gehouden op zater-  
dag 30 juni 1984 in de basiliek van de H.H.  
Wiro, Plechelmus en Otgerus te St. Odiliënberg  
om 19.00 uur.