

Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.

ter gedachtenis
aan



*franciscus hubertus
remmel*

echtgenoot van
anna margaretha haan

god, vader in de hemel, tot u richten wij ons gebed voor uw dienaar franciscus hubertus, die uit deze wereld is heengegaan. wij vragen u, hem op te nemen in uw tehuis. dan zal hij, die op u zijn verwachting heeft gesteld, en in u geloofd heeft, de eeuwige vreugde bezitten.

huub werd geboren te eys-wittem 6 febr. 1903. gesterkt door het sacrament der zieken, overleed hij in het „de weverziekenhuis” te heerlen 25 okt. 1976, en keerde hij terug naar de gever van alle goeds, om daar gods beloning te ontvangen voor zijn goed en welbesteed leven.

voor degenen, die de heer gediend hebben met oprechte liefde is het sterven de overgang van het leven op aarde naar het leven in de

hemel. dit mag ook gezegd worden van deze vader. want hij bezat een groot geloof en een sterk vertrouwen en vanuit dat geloof heeft hij de heer gediend en nam hij ieder weekend deel aan de eucharistieviering. in zijn gezonde en sterke jaren heeft hij 40 jaar lang gewerkt op de o.n. 2, en daardoor heeft hij gezorgd voor het welzijn en geluk van zijn gezin, dat een grote plaats bij hem innam. toen kwam de tijd, dat hij gepensioneerd werd en vanaf die tijd heeft hij vele jaren, samen met zijn vrouw, mogen genieten van een welverdiende rust. op latere leeftijd werd zijn gezondheid minder en in de nacht van zondag op maandag is hij vrij plotseling overleden. zijn lichaam werd gecremeerd te heeze 29 oktober 1976. dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn dank voor alles. denkt dikwijls aan mij in uw gebeden. dan zal ik in uw herinnering als vader blijven voortleven.

moge hij in vrede en liefde voortleven bij god.

voor uw gewaardeerd medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, en onze lieve vader en opa, betuigen wij u allen onze oprechte dank.

familie remmel-haan

+

de plechtige zeswekendienst zal gehouden worden zondag 12 december a.s. om 11.30 uur, in de kerk van o.l. vrouw hulp der christenen te nieuwenhagen.