



HEER, ONTFERM U OVER
MIJ NAAR UW GROOTE
BARMHARTIGHEID

R I P

Ter herinnering aan

Sebastian Reithofer

echtgenoot van

Anna Maria Franken

Hij werd geboren te Penzberg (D) op 18 maart 1907 en overleed plotseling, voorzien van het H. Oliesel, op 10 juli 1961 te Eygelshoven.

Het plotselinge van zijn dood heeft deze stille en bescheiden man in de aandacht van de mensen gebracht. En men werd zich bewust van zijn vriendelijkheid en goedheid. Kostbare eigenschappen, welke hem innig verbonden met zijn dierbaren. Doch het zijn evenzeer deugden, welke hem aangenaam maken in Gods ogen. Omwille van deze goedheid richten wij ons vol vertrouwen tot God en bidden: „Neig, o Heer, Uw oor tot onze beden, waardoor wij van Uwe barmhartigheid afsmeken, dat Gij de ziel van Uw dienaar Sebastian, die op Uw bevel van deze aarde is heengegaan, vestigt in het oord van vrede en licht en deelgenoot maakt aan het geluk Uwer heiligen.“

Door Christus onze Heer. Amen.