





Ter dankbare herinnering
aan

PIET REINDERS

weduwnaar van
ANNA HANSSEN
echtgenoot van
MATHILDA DONNERS

De dierbare overledene werd op 28 okt. 1910 te Beesel geboren en op 7 aug. 1979 overleed hij in het „de Weverziekenhuis” te Heerlen. Voorzien van de laatste Heilige Sacramenten. Op 11 aug. d.o.v. werd hij begraven op het r.k. kerkhof te Waubach.

„Zalig de dienaar, die de Heer wakende vindt”, zo klinkt Gods woord ons tegen uit de Bijbel.

Meermalen gesterkt door het Sacrament

der zieken, heeft onze dierbare overledene een lang ziekbed gehad.

Maar al was zijn leven meermalen in gevaar, toch kreeg zijn levensmoed telkens weer de bovenhand.

Nooit heeft hij op zijn omgeving het ongemak afgereageerd, maar voor eenieder die hem bezocht had hij nog een opgewekt woordje.

Overtuigd ten slotte dat het leven niets meer te bieden had, heeft hij verlangend uitgezien naar het ogenblik van de Heer. Voor ons kwam dat nog vrij plotseling, maar voor hem als iets waarvoor hij gereed was.

Laten wij door onze gebeden hem helpen dat hij nu moge rusten in vrede.

De familie dankt U allen hartelijk voor het medeleven, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis.

+

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 16 september a.s. om 10.45 uur, in de parochiekerk van de H Jozef te Waubach.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978