

Het was goed
samen te zijn



"Zoals Jezus gestorven is en verrezen zo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen met Hem meevoeren." 1 Tess. 4, 14

In dankbare herinnering aan

Wiel Reinartz

echtgenoot van

Wies Souren

Hij werd geboren op 15 maart 1916 te
Ubach over Worms en overleed op
31 oktober 1986 te Heerlen.

"Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven.
God, doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien....."

Daags voor Allerheiligen hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

Geboren en getogen in Waubach is hij steeds nauw met deze gemeenschap verbonden geweest. Pap was een eenvoudige, ongecompliceerde man, een landbouwer in hart en nieren. Opgewekt van aard bleef hij zich interesseren in het welzijn van de ander. Voor hen stond hij dan ook dag en nacht klaar. Zichzelf vond hij onbelangrijk, wat telde was zijn gezin en zijn kleinkinderen. Hij was een man die alles rustig en intens beleefde, zonder veel omhaal van woorden. Zo hield hij en genoot hij van de geborgenheid binnen het gezin, van zijn vrouw en kinderen, dát was zijn "thuis".

Bovenal was pap godsvruchtig. Eerlijk en oprecht beleefde hij zijn geloof zonder uiterlijke schijn. Bidden wij dat God hem, als dank voor zijn liefde en trouw, mogen binnenleiden in het eeuwige vaderhuis.

"God geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Voor de vele blijken van meeleven, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Graag willen wij U bij deze uitnodigen voor het bijwonen van de plechtige zeswekendienst die gehouden zal worden op zaterdag 13 december 1986 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.