



In liefdevolle herinnering aan

Hein Quaden

weduwnaar van

Trix Quaden-Verreck

☼ 26 maart 1938 te Ubach over Worms

† 11 november 2016 te Kerkrade

De familie dankt u voor uw medeleven,
steun en aanwezigheid bij het afscheid.

Lieve pap,

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Om wat je was, zijn we dankbaar.
Om je heengaan treuren wij.
Het leed je te hebben verloren,
doet ons het geluk niet vergeten.
Je te hebben lief gehad.

Lieve opi,

Woorden schieten tekort.
Terugkijkend op mooie momenten,
word jij gemist,
in ons hart altijd bij ons.
Dankbaar voor de mooie herinneringen!