



„Mogen de engelen U geleiden naar het Paradijs.“

Goede Heer Jezus, geef de eeuwige rust  
aan de ziel van zaliger

**Jan Willem Quadakkers**

weduwnaar van

**Wilhelmina Driessen**

Hij werd geboren te Voerendaal, 10 juni 1878  
en overleed te Kunrade-Voerendaal, 30 december  
1962, gesterkt door de H. H. Sacramenten van  
de zieken.

In het licht van het geloof is een hoge ouderdom een bijzondere genade. Gelukkig, die deze genade benut en zich dagelijks voorbereidt op een zalig sterven.

De overledene was een man van diep geloof en groot Godsvertrouwen. Door zijn vroomheid, eenvoud, goedheid en zijn opgeruimd karakter verwierf hij zich de genegenheid van allen, die hem kenden

Gesterkt door Gods genade mocht hij als man van een diep geloofsleven rustig de reis naar de eeuwigheid aanvaarden. Wij die achterblijven zullen in zijn leven een voorbeeld vinden en een wegwijzer voor onze weg naar God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor Uw liefde en zorgen. Moge de goede God U vergelden alles wat ge hebt gedaan om mijn oude dag zo aangenaam mogelijk te maken. Beschouwt mijn sterven als een hemelgang. Blijft met elkaar verenigd in liefde en laten wij samen verenigd blijven in Christus Jezus en de Gemeenschap van de Heiligen.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,  
bid voor hem.