



Ik heb den
Heer aanroepen,
en Hij heeft mij
verhoord.

Jezus! † Maria! † Jozef! † Martinus!

Als een schaduw zijn onze dagen op aarde. (Job 8, 9.)



Bid voor de ziel van zaliger

Juffrouw

Philomena Prickartz,

geboren den 14 Maart 1887 en na een langdurig lijden overleden, herhaaldelijk gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, in het St. Jozefs Ziekenhuis te HEERLEN, den 17 December 1911.

Al is zij heengegaan in den bloei harer jaren, zoo heeft zij toch door trouwe vervulling harer plichten, haar christelijk leven en door haar geduld in haar langdurig lijden, een rijken schat van verdiensten voor de eeuwigheid verzameld.

Dierbare vader en gij, mijne lieve zusters en broeders, troost U in de hoop op elkanders wederzien en bidt voor mij, opdat mijne ziel spoedig moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen afaat.)

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht! (300 dagen afaat.)

Lijkdienst en begrafenis hadden plaats Woensdag 20 December 1911 te WELTEN.