





Ter gedachtenis aan

ROOS VAN POPPEL

echtgenote van

Wim Collon

Geboren 2 oktober 1908 te Tilburg.

Overleden te Tilburg op 23 februari 1975.

Voor Uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en bij het heengaan van mijn lieve vrouw en onze dierbare zus en nicht, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Wim Collon
Nel van Poppel
Roos Mutsaers

Als een hoogstaande vrouw en goede christen heeft zij onder ons geleefd, voorbeeldig door haar sterk geloof, vaste hoop en hartelijke liefde! Zij toonde dit door haar oprechte vroomheid, door moedig en zonder vrees de dood te aanvaarden en vooral door een fijne beminnelijkheid tegenover iedereen..... zo was zij welgevallig bij God en bij de mensen. Wij willen haar geenszins heilig verklaren, maar wèl, dat wij allen werkelijk getroffen zijn door haar levensstijl, ondanks en misschien wel juist door haar echte menselijkheid. Roos, gij blijft voortleven in ons hart en ook wij, familieleden en vrienden, zullen door jou niet vergeten worden terwijl jij geborgen zijt in het Hart van God en ons daar wacht voor een eeuwig samen-zijn. Rust in de Vrede van Christus na dit mooie en verdienstelijke leven!