



O VOS OMNES QUI TRANSITIS PER
VIAM ATTENDITE ET VIDETE SI EST
DOLOR SICUT DOLOR MEUS.

Jerem. Lam. I, 12.

R. V. Ned.

Serie A, N° 132.

In het H. Offer der Priesters en de
H. Communiën en gebeden der ge-
loovigen wordt aanbevolen

de ziel van zaliger

Mejuffrouw

Anna Gertrud Pooten

Echtgenoot van den Heer

Johan Meijer.

De diepbetreurde overledene werd geboren te Ubach over Worms den 6 October 1866 en overleed te Rimburg den 26 Mei 1934, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk.

In den vroegen morgen v.d. Maria-dag werd zij opgeroepen vóór Gods rechterstoel onder de veilige schutse van Haar, voor wie zij zulk een groote liefde en vereering had

Een kind van Maria kan niet verloren gaan!

Een brave echtgenoot, wie vindt haar? Haar waarde overtreft alle schatten. Haar kinderen roemen haar, haar man prijst haar hoog. Spreuk 31.

Ik had God nog meerdere jaren gevraagd, maar Hij heeft niet gewild, „Niet mijn wil, maar Zijn H. Wil geschiede,“ Naar dat woord leefde zij; naar dat woord offerde zij, toen God in den onzaligen wereld oorlog het leven vroeg van haar oudsten zoon, háár Antoon; naar dat woord leed zij, toen een meedoogenlooze ziekte haar maanden lang aan de lijdensponde kluisterde en langzaam maar zeker hare krachten ondermijnde.

Dierbare Echtgenoot, geliefde Kinderen en Zusters, ik dank U voor uwe liefde en vele zorgen. Blijft elkander beminnen en helpt mij door Uwe gebeden tot God. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U 300 d.afl.