



Piombo

HEER JEZUS, LEER ME
MIJN KRUIS DRAGEN.



Bid voor de ziel van zaliger
Antoon Jozef Pöschkens

Weduwnaar van
Anna Helena Bloemen

De overledene werd geboren te Rimburg 9 Sept. 1862 en stierf voorzien van de genademiddelen der H. Kerk 5 April 1951.

Een erekroon is de ouderdom; op de weg der gerechtigheid wordt hij gevonden. Prov. 16.

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijn dagen doorgebracht; van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkige ouderdom.

Gelukkig de mens, die het uur van zijn dood gedurig voor ogen heeft en zich alle dagen voorbereidt om te sterven. H. Franc. van Sales.

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan voleind, het geloof bewaard, thans is mij de kroon der gerechtigheid weggelegd.

Mijne kinderen en kleinkinderen; het goede voorbeeld heb ik u gegeven; houdt mijn aandenken in ere en gedenkt mij in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.