





Ter dankbare herinnering
aan

ANNA HELENA POSCHKENS

weduwe van

Leendert van Oerle

Geboren te Ubach (Dld.) op 5 februari 1899,
werd zij door de Heer tot Zich geroepen op
30 juni 1984, in de Verpleegkliniek te Heerlen,
voorzien van het Sacrament der zieken.

Op 4 juli 1984 werd zij, na een Eucharistie-
viering, bijgezet op het kerkhof van Rimburch.

In haar leven was zij de rustige stille vrouw,
die zich totaal inzette voor haar gezin.

Men merkte haar niet en toch was zij er, be-
zorgd om anderen zonder aan zichzelf te
denken.

Moeder, wij, uw kinderen, danken U voor al
wat U voor ons deed. Wij hopen, dat U ons
vanuit de hemel blijft beschermen op onze
weg naar Gods Rijk.

De familie dankt voor uw medeleven bij het
overlijden en de begrafenis.

+

De zeswekdienst zal gehouden worden op
zondag 12 augustus om 10.15 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978