



Veni Jesu Amor Mi

Dankbaar blijven wij gedenken

Jacques Poels

(Jacobus Lambertus Johannes)

levenspartner van

Jaap Westerbeek

Geboren op 2 oktober 1950 te Horst.

Overleden op 29 januari 2003 te Sittard.

—

Jacques, het is verbijsterend om te zien hoe snel je ons ontvallen bent.

Je was zo trots op je nieuwe huis in Sittard waar je met Jaap een gezamenlijke toekomst hoopte op te bouwen na het verlies van je vorige partner Jacques Besteman. Helaas was dit maar van korte duur. Een agressieve ziekte sloopte je lichaam in zeer korte tijd. Je geest bleef helder waardoor we in het ziekenhuis nog bewust afscheid van elkaar hebben kunnen nemen.

Jacques, je was een lieve man. Als oudste zoon van een groot gezin viel je op door je

brede interesse voor sport, politiek en geschiedenis. Je verzamelwoede voor allerlei zaken als postzegels, munten en krantenartikelen ben je blijven behouden. Je had een sterke band met je ouders, broers en zussen, ook al woonde je inmiddels niet meer zo dicht bij je familie in de buurt.

Na je studie geschiedenis in Nijmegen werkte je ruim vijftig jaar bij "de krant", met name als informatie- en computerdeskundige. Hier was je een zeer gewaardeerde collega. Door je enthousiasme en je behulpzaamheid vormde je een bindende factor in je team.

Het was voor jou een zoektocht een levenspad uit te stippelen dat bij je paste en dat je gelukkig maakte. We vonden het fijn om te zien hoe je daarin slaagde. Een spierziekte die je gezichtsuitdrukking vervormde maakte anderen soms onzeker, maar door je tact en humor wist je al snel ieders sympathie te winnen.

Voor Jaap was je een bijzondere, lieve, bewonderenswaardige en geduldige vriend. We zijn dankbaar voor al het goede dat we met elkaar hebben kunnen delen.

Jaap Westerbeek, Sittard.
Familie Poels-Cox, America.