



In dankbare herinnering aan

## **Wiel Plum**

echtgenoot van

## **Fien Erkens**

*D'r pap werd geboren te Rimburg op 23 mei 1922. Hij overleed thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, op 28 januari 2006, in de leeftijd van 83 jaar. We hebben hem te rusten gelegd op het kerkhof te Waubach na een eucharistieviering in de kerk van Sint Joseph te Waubach-Groenstraat, op donderdag 2 februari 2006.*



**D'r Wiel is nit miëe hei bei os.....**

Zaterdagochtend heb je ons verlaten. Je hebt je lang verzet want je wou toch nog zo graag wat bij ons blijven. Bang om te sterven was je niet, maar je wilde ons niet alleen achterlaten.

Of er nog een leven is na de dood daarover had je, realistisch als je was, zo je twijfels: je kon dat maar moeilijk geloven. Af en toe gaf je aan dat je er wel op hoopte: "Wenn ich dan doa boave kom, zoue ze doa och ee klee stuksjke gaat vuur mich ha ?"

Je was een echte natuurliefhebber en wandelde graag door Gods schepping om te genieten van alles wat je zag. Je tuin was je pronkstuk, daar heb je menig uurtje in doorgebracht. En was je niet in de tuin aan het werk, dan wel bij een van je kinderen. “Want d’r pap kint alles”. Je begon aan allerlei klussen en klusjes en wist altijd wel een slimme oplossing te bedenken.

Onrecht daar kon je niet tegen en je schuwde niet om dat kenbaar te maken. Naast jouw oprechtheid, werd je gekenmerkt door een grote gemeenschapszin en was je een man van gezelligheid. Samen met mam ben je ruim 51 jaar betrokken geweest bij “d’r Vasteloavundsverein de Geete oet de Grunstroat”, waarvan tientallen jaren in een (zeer) actieve rol. Je kwam dan wel uit Rimburch, maar na de verhuizing had je al snel je draai gevonden in de Grunstroat.

Toen je als gevolg van je ziekte noodgedwongen jouw inmiddels zeer geliefde Grunstroat moest verlaten, heeft je dat veel moeite gekost. Maar ook op jouw nieuwe stek, voelde je je uiteindelijk relatief snel op je plek. Nu ben je aan je laatste reis begonnen en kijk je van boven op ons neer....

“Un deit d’r Herrjott mich ins rofe,  
dem Petrus sage ich alsdann  
Ich kan ut räuhig dir verzälle  
Dat Sehnsuch ich noh al ming Plümkes han”

Adieje pap, vier misse dich noe al en dat zal och wal nit mieë üvergoa.....

*De zeswekendienst vindt plaats op zondag 19 maart om 11.30 uur  
in genoemde parochiekerk.*