



MATER DOLOROSA

Maria, vol van smarten, Moeder aller Christenen, bid voor ons.

(300 dagen aflaat)

Jezus † Maria † Jozef

Bidt voor de ziel van zaliger

PETRUS JOSEPH PLUM

weduwnaar van

ANNA MARIA WEELEN

die, geboren te Ubach over Worms, 22
November 1874, aldaar overleed voorzien
van de H. H. Sacramenten der stervenden,
23 September 1940.

Zalig hij, die zijn stervensuur steeds voor
oogen houdt en er zich dagelijks op voor-
bereidt, (Th. à K.) want aan uwe geloovigen,
o Heer, wordt het leven veranderd, niet ont-
nomen en als het huis van het verblijf op
deze aarde is ineengestort, wordt de eeuwige
woonplaats in den hemel gereedgemaakt.

Hij zag niet om naar de ijdelheden der
wereld maar hield het oog vol vertrouwen
op God gericht en in oprechtheid en een-
voud des harten was hij getrouw in de ver-
vulling zijner christelijke plichten en in alles
onderworpen aan Gods H. Wil; daarom
kan de dood voor hem slechts een bron van
geluk, een overgang tot een beter leven zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, treurt
niet als zij die geene hoop hebben; weest
deugdzaam en braaf en bidt veel voor mij,
dan zullen wij eenmaal elkander voor eeuwig
wederzien in den hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

R. I. P.