



Mai Plum

In liefde en dankbaarheid gedenken wij

Matthias Plum

(Mai)

echtgenoot van

Enny Hendriks

Mai werd geboren op 3 mei 1928 in Scherpenseel. Op 19 augustus 2004 overleed hij thuis in zijn vertrouwde omgeving en omringd door zijn familie. Hij werd begraven op 24 augustus 2004, na een plechtige requiemmis in de kerk van St. Joseph te Waubach.

Mai groeide op als oudste zoon in een gezin met drie kinderen. Het was een tijd zonder materiële rijkdom waarin men tevreden was met de dingen die men had.

Trots was hij op zijn beroep schilder (*Malermeister*) dat hij meer dan 50 jaar heeft uitgeoefend. Hij vertelde vaak over vroeger, dat hij als jongen van amper 15 jaar, alleen in het door oorlog verwoeste Keulen zijn opleiding volgde (*foto toegift meesterwerk*) of dat hij vanuit Scherpenseel dagelijks met zijn zwaarbeladen fiets naar Treebeek werken ging. Kritisch was hij over het schildersvak van deze tijd.

Enkele jaren na zijn huwelijk verhuisde hij met Enny en hun zonen Fredi en René van Scherpenseel naar de Kloosterstraat in Waubach. Mai kon genieten van de kleine dingen in het leven, zoals het bezoek van zijn kinderen en kleinkinderen of zomaar na gedane arbeid samen met Enny een borreltje drinken.

Verre reizen waren aan hem niet besteed. Het meest trefende voor Mai is dan ook het woord 'eenvoud'.

Mai interesseerde zich onder andere voor natuur, kunst en muziek. Zo was hij 40 jaar zanger bij het kerkelijk zangkoor van Scherpenseel. Ook was hij reeds vanaf de oprichting lid van de Tennisvereniging Ubach over Worms.

Een jaar geleden openbaarde zich een ernstige ziekte bij Mai. In de wetenschap dat hij niet meer zou herstellen, hoorde je hem zelden of nooit klagen. Hij heeft zijn ziekte dan ook op dappere en meer dan bewonderenswaardige wijze gedragen. De liefdevolle verzorging van Enny en het bezoek van familie en vrienden aan zijn ziekbed, hebben hem hierin ondersteund. In de laatste weken van zijn leven, werd hij tevens op voortreffelijke wijze verzorgd en begeleid door de Zon-Omnizorg en huisarts.

Met de gedachte dat Pap thans zijn rust gevonden heeft willen wij ons troosten bij dit afscheid, dat geen vaarwel is. Vanuit ons geloof op eeuwig leven, vertrouwen wij erop eens weer met Mai verenigd te worden.

Tschüss Pap, bedankt voor alles.

Voor al uw bliken van medeleven bij het ziekbed en het overlijden van Mai en voor uw aanwezigheid in de kerk, willen wij u hartelijk danken.

Enny, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst voor Mai zal plaatsvinden op zondag 10 oktober 2004 om 8.45 uur in de St. Josephkerk te Waubach.