



MOGEN DE ENGELLEN  
MIJ NAAR HET PA-  
RADYS GELEIDEN

R I P

In het H. Misoffer van de priesters en in de gebeden van de gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

## **Anna Maria Plum**

echtgenote van wijlen

## **Jan Leonard Wolters**

De dierbare overledene werd geboren te Waubach op 2 december 1880 en overleed te Abdissenbosch op 21 januari 1962, voorzien van het H. Oliesel. De plechtige uitvaartdienst had aldaar plaats, terwijl de begrafenis plaats vond op het kerkhof te Waubach, op 24 januari 1962.

---

Levend naar de christelijke levenswijsheid stelde zij geen hoge eisen aan dit leven, daar zij wist, dat het leven hiernamaals slechts zin en betekenis geeft aan het aardse leven. Diep doordrongen van de eervolle taak om kinderen voor Gods dienst groot te brengen, mocht zij na volbrachte opdracht in vrede sterven. In haar ouderdom leefde zij gelukkig temidden van de liefdevolle aanhankelijkheid van zovelen die zo hartelijk haar verzorgden.

Laat ons bidden.

Wij smeken U, Heer, ontferm U over de ziel van Uw dienaress Anna, waarvoor wij U dit offer van lof opdragen, terwijl wij ootmoedig Uw majesteit smeken, dat zij door deze dienst van liefdevolle verzoening tot de eeuwige rust moge komen.

Door onze Heer Jezus Christus. Amen.