



In liefdevolle herinnering aan

Wijnand Ploemen

weduwnaar van

Mia Ploemen-van Schijndel

☆ 18 november 1925 te Rimborg

† 18 mei 2018 te Heerlen

Na de plechtige uitvaartdienst op 23 mei in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Rimborg hebben wij hem ten ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op 24 juni 2018 om 10.00 uur in bovengenoemde kerk.

*De familie dankt u voor uw steun, medeleven
en aanwezigheid.*

MIJN HANDEN

*Zwijgend zie ik op mijn handen
ze reikten mij vele...vele banden.
Als enige getuige o zo vertrouwd
stil heb ik ze samen gevouwd.*

*Wat heb ik hiermee veel gegeven
zoveel ermee geschreven.*

*Zo vaak verrichtend het vele werk
gelijk een gehoorzame machine reuze sterk.*

*Ook hebben ze zich vaak vergist
hun mooiste bedoelingen hierbij gemist.
Ze kenden tranen, een kaars werd geblust
ze leerden beminnen en door lippen gekust.*

*Ik zie op mijn oude handen
brachten ze eer of schande?
Ze hebben nu rimpels en vouwen
o zo'n groot vertrouwen.*

Thans liggen ze stil in eeuwige rust!

